

# BART MOEYAERT



download



Voor sommige kinderen betekent sneeuw warme knuffels en wafels met slagroom, voor andere is het vooral kou en verdriet. Morris, een jongen van negen, lijkt daar ergens tussenin te hangen. Omdat er 'verdrietige dingen' gebeurd zijn, verblijft hij even bij zijn oma. Het is het beste zo, zegt ze. Soms huilt de jongen stiekem onder de dekens, maar de oude vrouw stelt nooit vragen. Ze heeft geduld. 'De kin omhoog', is haar advies, ook als hij er voor de zoveelste keer op uit moet om haar hond te zoeken. Tijdens een van die tochten wordt Morris uitgedaagd door een andere jongen. Uiteindelijk is deze Max minder boosaardig dan hij lijkt.

Met *Morris* (7+) schreef Bart Moeyaert een prachtig verhaal over kinderen in nood. De sobere tekeningen van Sebastiaan Van Doninck roepen zowel een gevoel van verlatenheid als troost op. Waar Morris is, is z'n hond. Want zorgen voor een dier helpt voor wie zich verloren voelt. Het slot van het verhaal wikkelt de lezer in een lappendeken van geborgenheid. Spek naar de bek van Martine Tanghe, die de tekst voordraagt bij een concert van Oxalys. **(id)**