

'BROERE' VAN BART MOEYAERT HERUITGEBRACHT

# “Het boek bracht ons dichterbij elkaar”

In 2000 verscheen 'Broere'. In die verhalenbundel schreef Bart Moeyaert over zijn kindertijd met zijn zes oudere broers. Hij bleek een gevoelige snaar te raken. In de verhalen herkennen veel broers en zussen zichzelf. Deze week verscheen het boek in een nieuwe uitvoering. Voor het eerst illustreert Bart Moeyaert zijn eigen werk.

STEVEN VERHAMME

## Vanwaar het idee om 'Broere' opnieuw uit te brengen?

'Broere' was een jaar niet beschikbaar in de handel. Toen de uitgeverij de twaalfde druk wilde inzetten, stelde ik voor om zelf nieuwe tekeningen voor het boek te maken. Uitgeverij Querido was erg te vinden voor het idee en besliste om het boek meteen een andere vorm te geven: een hardcover met stofslag.

## Kan jij even makkelijk tekenen als schrijven?

Op de iPad ontdekte ik jaren geleden een app die '53' heet en veel mogelijkheden biedt. Deze app wordt ook door

gerespecteerde kunstenaars als David Hockney gebruikt. Je kunt aan de slag met een potlood maar evengoed met een penseel. Het voordeel van tekenen op een iPad is dat je je vrijer voelt. Je kunt terugkeren naar waar je begon, iets wegvegen of verplaatsen. Dat speelse bevalt me wel. Als je tekent op papier, krijgt elke lijn gewicht. Nu voelde ik geen druk of stress. Anderzijds heb ik wel honderd keer gevraagd aan de uitgeverij of het goed genoeg was. (lacht)

## Hoe gingen je broers destijds om met een boek dat over hen ging?



De Broere-verhalen zijn begonnen als stukken in het Nieuw Wereldtijdschrift, ooit opgericht door Herman De Coninck zaliger. De redactie vroeg mij om hun voorlaatste bladzijde van een column te voorzien. Ik kon die opdracht niet aannemen omdat ik mezelf niet als een columnist zie. Het enige wat ik op dat moment kon voorstellen, waren verhalen over mijn familie. Elke maand schreef ik een verhaal. Zo ontstond het boek uiteindelijk.

## Je hebt je broers bewust anoniem gehouden.

Ik noem hen niet bij naam. In de verha-



Bart Moeyaert: "Met 'Broere' wou ik iedereen kindertijd oproepen." (foto Diego Franssens)

len heb ik het over 'mijn ene broer' en 'mijn andere broer'. De ondertitel van 'Broere' is 'De oudste, de stilste, de echtste, de verste, de liefste, de snelste en ik'. Met het boek wou ik iedereen kindertijd oproepen. Destijds hoorde bij het boek een vertelvoorstelling. Op

de première schrokken mijn broers van het feit dat ze uitgerekend door hun jongste broer werden teruggevoerd naar onze kindertijd. Het mooie aan het boek is ook dat het ons als broers dichterbij elkaar heeft gebracht.

## Hoe lees je zelf het boek na al die jaren?

Het boek raakt, geloof ik, een gevoelige snaar bij de lezer. Het roept de eigen herinneringen op aan de kindertijd.

## Wat brengt 2017 nog voor jou?

Ik werk momenteel aan een boek, dat is heel erg mijn leven aan het bepalen. Ik weet niet wanneer het af zal zijn, wellicht verschijnt het in het voorjaar van 2018. Daarnaast probeer ik ook mijn derde dichtbundel af te werken. Ik geloof niet dat ik me dit jaar ga vervelen.

• 'Broere' telt 232 pagina's en verscheen bij Querido.